



Claessens

grafisch veelzijdig

Handelsstraat 3, 6135 KK Sittard

046 - 451 23 86

www.veelzijdig.com

Gedichten

*Eindeloos verzonken
in de diepte van jouw ogen
Eindeloos verliefd
maar toch zeer overwoogen
leef ik,
Eindeloos golvend
in de tijden die gaan komen
Met jou verder naar
het leven van mijn
eindelooze dromen*

*Wonder van het samen leven
samen krijgen
samen geven
samen één na deze dag*

*Wij wonen al samen in een huis
en gaan nu toch naar het stadhuis
op vrijdag 04 maart 2015 te Assen
als de klok half 2 zal slaan
zullen wij getrouwd door
het leven gaan*

*Toevallige ontmoeting
Vluchtige blik
Haastig treffen
Grote gevolgen*

*Trouw
Zo lang, zo lief
Een cirkel, zo oneindig
Niet aan te ontkomen
Zo warm, zo één, zo altijd
Mijn lief*

Het lag op ons pad,
dat wij elkaar
Tegenkwamen
Vanaf toen beleefden
wij alles Samen
Onze liefde werd heel Intens
Sindsdien hebben wij
nog maar een wens
Elkaar het jawoord Geven
Samen verder
LEVEN

*Ik heb je mijn liefste
mijn liefste gekozen
onder de vele die ik ken
Ik zal je mijn liefste
mijn liefste beloven
ik wil je bekoren zoals ik ben*

*21 juni 2015 is onze dag
Een belangrijk gebeuren
waarop jij niet ontbreken mag*

*De voordeur blijft dezelfde
De bewoners ook
Toch verandert er iets:
Wij gaan trouwen!*

*Zij in jurk, hij in pak
nu gaat het er echt van komen
Ringen, gemeentehuis de dag van onze dromen*

*Een straaltje liefde
op mensen gericht
verandert de ogen
verwarmt het gezicht*

*om ons wensen te vervullen
op deze speciale dag
om ons liefde en trouw
aan elkaar te beloven
beleven wij de liefde
van ons leven
met de toekomst
voor gans ons leven
we maken er iets mooi van
en genieten van elke dag*

*Een van de mooiste dingen in het leven
Is elkaar het jawoord geven
Een belofte om voor altijd samen te zijn
Samen in tijden van geluk,
liefde, verdriet en pijn
Een van de mooiste dingen in het leven
Is elkaar het jawoord geven
Een belofte om voor altijd samen te zijn
Samen in tijden van geluk,
liefde, verdriet en pijn*

*Samen volgen wij de weg
De weg die het leven heet
Vandaag een nieuwe richting ingeslagen
Een moment dat je niet vergeet*

*Een moment gevuld met liefde
Dit moment gaat nooit meer stuk
Met de kinderen als getuige
Levenslang getuige
van ons geluk*

*Als jullie er niet bij kunnen zijn,
vinden we een belletje wel erg fijn.*

*Onze uitzet is compleet,
het huis aangekleed.
Het enige wat ons hinderd,
is dat ons saldo is verminderd.
Dus mocht je iets willen
schenken, dan weet je
waar we aan denken.*

*Liefde is...
houden van
en denken aan
zorgen voor
vertrouwen op
en samen gaan*

*1 keer moet het begin zijn,
of je wilt of niet
1 keer wil je bereiken,
wat je in de verte ziet
1 keer wil je kiezen,
uit alles om je heen!
1 keer wil je zeggen:
Er is er voor mij, maar 1!*

*Omdat wij houden van elkaar
Durven wij samen de
toekomst aan
Vanaf vandaag als een echt-paar
Als man en vrouw verder gaan*

*Voor altijd samen,
nooit meer alleen
Dit is voor eeuwig,
dat wisten wij meteen
Zo van elkaar houden,
elkaar aanvoelen
Dit is wat ze met echt
liefde bedoelen*

*met elkaar verweven
de rest van ons leven
in een wereld vol geloof,
hoop en liefde
zullen wij elkaar het
jawoord geven.*

Altijd blijven wij een paar
Altijd zal ik van je houden
Al word ik honderdvierentwintig jaar
Liefde heeft met tijd geen moer te maken
En niets met af en toe of hier en daar
Maar altijd zal ik van je houden
Altijd blijven wij een paar

*Voor altijd samen jij en ik
Als de niet aflatende branding
Op het strand hand in hand
op de vloedlijn
Voor altijd samen als man
en vrouw*

*Je bent zo
mooi
anders
dan ik*

*niet meer
of minder*

*maar zo
mooi anders*

*ik zou
je nooit*

*anders dan
anders willen*

*We willen samen verder gaan,
ons bundelen tot iets krachtigs.
Het mooiste wat er is,
de liefde, zo iets prachtigs!*

*Vertrouwen in elkaar
Vertrouwen in het leven
Dat kan niet anders dan een
mooie toekomst geven*

*Dolverliefd kondigen
we ons huwelijk aan.
Met een glimlach die
nooit voorbij zal gaan.*

*op gaan wij trouwen
En een heuglijk feestje bouwen
Dus heb je zin in wat plezier
kom die dag dan naar hier.*

*Nog even geduld
straks zijn we echt
in bruidskleding gehuld*

*Zo gelukkig zijn we nog
nooit geweest,
jullie zijn uitgenodigd
op ons huwelijksfeest
Liefst voor ons huishouden
geen geschenken,
maar je mag wel aan ons
spaarvarkentje denken.*

*Ja, ja het is echt waar
op vrijdag de 14de worden
wij een getrouwd paar.*

*Geluk is niet altijd in onze
leven geweest,
daarom kozen wij
deze dag voor ons huwelijksfeest.*

*Wij weten zeker
dat we de zogenaamde vloek
van deze dag aan kunnen,
en dat het lot ons
een mooie dag gaat gunnen.*

*Natuurlijk vinden wij het
heel erg fijn
als jullie er deze dag bij
zouden willen zijn!*

*Aan jouw vinger een ringetje
niet zomaar een gouden dingetje
als teken van trouw
en van mijn liefde voor jou*

*Zomaar
ineens
toevallig
was jij daar*

*Zomaar
ineens
toevallig
waren wij bij elkaar*

*Na 3 jaar samenwonen
is het er toch nog van gekomen!*

*Wij vonden elkaar
in een klein woord
in één enkel gebaar
in een glimlach
die nooit voorbij zal gaan*

*Na heel veel regelen gaan wij op
1 mei 2014 onze toekomst bezegelen
Om 13.30 uur staan wij
hand in hand
in het gemeentehuis van Laren
voor de ambtenaar van de
burgerlijke stand
Wij zullen naar de Grote Kerk
te Hilversum gaan
en hopen daar om 14.30 uur
voor het altaar te staan*

*Ik heb je lief
omdat je me meeneemt
in mijn dromen
die je diepste wensen
ontsluieren
jij en ik...
het wordt een mooi
en lang verhaal*

*Het bruidsboekje is geplukt
en ook alle verdere
voorbereidingen zijn gelukt
Om deze dag te vieren
lijkt het ons fijn
als jullie om 12 uur op
de locatie kunnen zijn
Wij hopen op de dag
van onze dromen
jullie daar ook te verwelkomen*

*Alles komt voort uit de liefde
Alles keert terug in de liefde
Zonder begin en zonder einde
is de liefde*

*Zwangere bruid
Ik las het in je ogen
Ik zie het in je blik
Wij trouwen met z'n drieën
Het wonder, jij en ik*

*Graag zien we jullie
bij het Ja-woord,
de taart en het eten,
dan maken we er een dag
van om nooit te vergeten.
Jullie worden om 14:00 uur
op plaats verwacht,
en om 20:00 uur wordt deze dag
ten einde gebracht.*

*Op zaterdag 11 juni willen we
gaan feestvieren.
Komen jullie dan weer,
dat zou ons erg plezieren.*

*Trouwen
doe je voor lang
in vuur en vlam
in traan en lach
van elkaar houden
elke dag*

*Ja, ik wil
Zijn de belangrijkste woorden
van deze dag
Het maakt mij stil
Dat ik jou gelukkig maken mag*

*Laat ons als twee vogels vliegen
op de vleugels van de wind
Laat ons elke keer genieten als
de nieuwe dag begint*

*Laat ons zweven langs de
wolken als een grote luchtballon
Laat ons dansen als een vlinder
op de stralen van de zon*

Bloemen en planten
willen wij niet
omdat niemand daar iets van ziet
Wij willen de andere dag op
huwelijksreis
dat willen wij niet missen voor
geen prijs
Het enige wat ons daar
nog van verhinderd
is dat ons saldo op de bank
wat is verminderd.

*Trots kondig ik aan,
dat papa en mama
naar het gemeentehuis gaan.
De familienaam was
mij al gegeven,
maar nu krijgt mama hem ook
voor de rest van haar leven.*

*Toen het begon,
ver uit elkaar.
Een toetsenbord hier,
een beeldscherm daar.
Al snel wisten wij,
dit is niet voor even.
En hebben wij besloten,
elkaar het JA-woord te geven!*

*Als je echt van iemand houdt
iemand alles toevertrouwt
één die echt weet wie je bent
ook je zwakke plekken kent
die je bij staat en vergeeft
één die 'naast' en 'in' je leeft
dan voel je pas wat leven is
en dat liefde geven is...*

{ Toon Hermans }

*wat het leven ons geeft,
wat de tijd ons zal brengen
ik kan het wel aan, maar wel
samen met jou*

*de lach bij geluk, de tranen bij
droefheid, ik kan het wel aan,
maar wel samen met jou*

*de toekomst ligt voor ons
en wat er ook mag komen
ik kan het wel aan,
maar wel samen met jou*

*dat is wat ik voel en ook nooit
meer vergeet samen met jou
ben ik eindelijk compleet*

*Kom bij mij, ik sluit je
in mijn armen
en jouw warmte gaat
door mij heen
droom mijn droom,
de hele nacht
jij bent nooit meer alleen*

*Kom en stap mijn leven binnen
boetseer mijn hart, mijn mond,
mijn huid
Maak ruim mijn armen,
zee mijn zinnen
wees strand voor mij
ik ben jouw bruid..
Samen in het huwelijksbootje,
het bootje van liefde en geluk.
Een goed huwelijk kan
wel tegen een stootje,
het gaat echt niet snel stuk.*

*Geluk beheerst mijn leven
Liefde doorkruist mijn pad
Want jou heb ik mijn hart gegeven
En ik heb dat van jou gehad*

*Eindeloos verliefd kondigen wij
ons huwelijk aan.
Met een glimlach die nooit voorbij zal gaan.
Belofte van liefde, belofte van trouw.
Bezegeling van: Ik hou van jou!*

*Geef mij je hand
Geef mij ze allebei
En zeg me dan heel even
dat je niet kunt leven zonder mij*

*We zouden overal kunnen
trouwen
want reizen is de trend
Maar we hebben toch liever
Dat jij er ook bij bent.*

*De ringen getuigen
Dat een man en een vrouw
Vol liefde en dromen
Van eeuwige trouw.*

*Op worden wij
man en vrouw
als jij erbij zou kunnen zijn
om ons geluk te delen
vinden wij dat reuze-fijn!*

Ons bootje dobberde rustig op de grote oceaan.
Plotseling werd ik overboord gesmeten
en moest ik mijn eigen gang maar gaan.

Ik had geen houvast meer dreigde te zinken,
maar wilde ik de kust bereiken.

Moest ik zwemmen, mocht niet verdrinken
Soms neemt een golf me mee richting strand,
dan weer word ik terug gezogen.

Krijg zout water binnen of een hap zand.
Maar uiteindelijk zal ik de kust bereiken,
vaste grond en een hand misschien.

En dan heb jij het nakijken!

