



**Claessens**

grafisch veelzijdig

Handelsstraat 3, 6135 KK Sittard

046 - 451 23 86

[www.veelzijdig.com](http://www.veelzijdig.com)

*Geboortegedichten*

*Zo klein, zo mooi, zo bijzonder  
Welkom in ons leven, groot wonder.*

*Hoera, het meisje / jongen van onze dromen  
is bij ons komen wonen.*

*Welkom kleine vent  
Het is geweldig dat je er bent!*

*Blonde haartjes,  
driftige gebaartjes.  
Handjes, voetjes, oogjes, oren,  
dolblij zijn wij dat onze dochter is geboren.*

*Trots, bijzonder en blij...  
wij hebben er een lief meisje bij!*

*Vol vreugde verwacht  
met liefde ontvangen.  
Ons kindje klein  
waar wij heel dankbaar voor zijn.*

*Een keuze met ons hart  
jouw bestaan hierdoor gestart.  
Geniet van regen, zon en wind,  
geniet van het leven, lief kind.*



*Twee oogjes kijken ons aan.  
Wij weten het zeker, wonderen bestaan.*

*Nog niets gesproken,  
nog niets gezegd.  
Toch al iets moois,  
iets heel teers,  
in ons hart gelegd.*

*Het geluk dat stil groeide  
een stukje leven dat bloeide.  
Iets waar wij, al is het nog zo klein  
heel erg dankbaar voor zijn.*

*De wind die fluistert zacht je naam  
Wie luistert kan het horen.  
De vogels zingen het hoogste lied  
omdat jij bent geboren.*

*Voetjes die schopten  
die later lopen gaan.  
die de grote wereld binnenstappen  
en stevig in het leven zullen staan.*

*Je bent een wonder  
nog zo teer en klein.  
Wat zijn wij gelukkig  
jouw papa en mama  
te mogen zijn.*

*Wij mogen voor jou zorgen,  
geven je liefde iedere dag.  
zodat jij vandaag en morgen  
en voor altijd stralen mag.*

*Het wiegje staat niet langer leeg,  
het huis staat blij te dromen.  
Van lachjes, traantjes, kusjes vol,  
omdat jij bent gekomen.*



*De zee fluistert zachtjes je naam  
In de golven kan je het horen.  
De zon komt stralend op  
Omdat jij bent geboren.*

*Nog niets gesproken,  
nog niets gezegd,  
Toch al iets moois,  
iets heel teers,  
in ons hart gelegd.*

*Een droom, een diep verlangen.  
Deze droom werd met jouw geboorte,  
door werkelijkheid vervangen.*

*Er zullen handen zijn die je dragen  
en armen waar je veilig bent  
en mensen die je zonder vragen  
zeggen dat je welkom bent.*

*Uniek, lief en nog zo klein.  
Een stil moment om dankbaar te zijn.*

*Dolgelukkig, trots en blij,  
schuiven wij een stoeltje erbij.*

*Het begin van een nieuw leven.  
Zo heel erg mooi en klein.  
Het is eigenlijk niet te omschrijven.  
Hoe blij we met jou zijn!*

*9 maanden zijn voorbij,  
nu hebben wij er een broertje bij,  
hij moet nu nog even groeien,  
zodat we lekker met zijn 3en kunnen stoeien.*



*Zouden wij even mogen zien  
of daar ons broertje ligt misschien?*

*Zou het niet beter gaan  
als wij op onze teentjes gingen staan.*

*Oh, het baby'tje is nog zo klein  
wij zijn zo blij dat hij/zij ons broertje/zusje  
mag zijn.*

*Hallo kleintje, dag lieve schat  
wist je dat je naast je papa en mama  
ook nog een zus en broer hebt.  
.... En .... Zullen graag met je spelen  
bij hen zal jij je zeker niet vervelen.*

*Samen lachen, samen spelen  
Samen met jou alles delen.  
Iedereen mag dit horen  
Vandaag is mijn zusje / broertje geboren.*

*Op mijn teentjes kijk ik  
over het randje van de wieg,  
Dag lief zusje / broertje,  
ik vind je lief.*

*Mijn lieve kleine zusje / broertje  
eindelijk ben je nu geboren  
ik heb zo lang gewacht op jou  
eindelijk kan ik je knuffelen en horen  
en je vertellen dat ik heel veel van je hou....*

*-x-*

*Op onze teentjes kijken wij  
over het randje van de wieg,  
dag lief zusje / broertje, we vinden je zo lief.*

*Kijk eens even aan wie ik mijn bedje  
heb gegeven...  
Jullie mogen het allemaal horen,  
want mijn broertje / zusje is geboren.*

*(naam) ....kon het kattenkwaad  
niet meer alleen aan,  
nu heeft hij een broertje om hem bij te staan.*



*Huisje, boompje, beestje  
bij ons is er een feestje  
wij zijn reuze blij  
want we hebben er een broertje / zusje bij.*

*Mamma is nog Mama  
Pappa blijft gewoon papa  
maar mij wacht een hele nieuwe klus  
want ik ben ineens een grote zus*

*Mama is nog Mama  
Papa blijft gewoon Papa  
maar vind je ons niet stoer ?  
vanaf vandaag zijn wij  
grote zus en broer!*

*Ik heb er een zusje bij  
om alles mee te delen.  
een lief klein kindje dat ben jij  
en straks gaan we samen spelen.*

*Ik heb er een broertje bij,  
dat bij ons gezin zal horen.  
Beschuit met muisjes ook voor mij,  
omdat jij bent geboren.*

*Een groot gezin  
daar zie ik wel wat in  
een broer en al die zussen  
daar pas ik best wel tussen  
zo klein als ik ben  
ik hoor al echt bij hen.*

*Jouw handje in de mijne  
zo gaan we hand in hand  
als broer en zus een ijzersterke band  
ik ben alweer wat groter  
en jij bent nog zo klein  
maar ik hoop dat wij voor altijd  
elkaars vriendjes zullen zijn*

*Ons derde kindje  
klein en teer  
het blijft een wonder  
telkens weer.*



*Op mijn bolleke staat nog niet veel haar  
en ook mijn tandjes zijn nog niet klaar.  
Maar met mijn glimlach vertel ik het geheim,  
dat we met 2 n drieën heel gelukkig zijn.*

*Lieve....*

*Je hebt twee kleine handjes  
geef pappa en mamma er allebei een  
dan leiden wij je rond  
totdat je zegt: Ik kan het wel alleen*

*Tien vingertjes, tien teentjes  
alles er op en er aan  
klaar om na negen maanden  
in mamma's buik  
op ontdekkingsreis te gaan.*

*In gedachten gedroomd, geliefd  
en al een beetje bekend  
plots is daar dan de dag  
dat je echt bij ons bent.*

*Je bent zo mooi, zo lief en klein,  
wat een feest om eindelijk compleet te zijn.*

*Een kus op je neusje  
een kus in je nekkie  
ons welkom aan jou  
een blik in je ogen  
een kreet uit je bekkie  
hier ben je dan wauw!*

*Door Zijn oog gezien  
door Zijn hand gevormd  
naar Zijn beeld geschapen  
in Zijn hart geborgen.*

*Gedroomd*  
*Gedragen*  
*Geboren*

*Zo klein*

*Zo mooi*

*Zo Lief*

*Zo van ons*



*Wens*

*Wonder*

*Werkelijkheid*

*Een diepe wens is vervuld*

*Sprakeloos  
Ontroerd  
Zoiets groots  
Verborgen in 't kleine*

*Twee beentjes  
Tien teentjes  
Een piepklein mondje  
Een mini kontje  
Grijpgrage handjes  
Nog geen tandjes  
Zo teder en klein  
Dat moet ons eerste kindje zijn*

*Het begin van een nieuw leven  
zo heel erg mooi en klein  
het is eigenlijk niet te omschrijven  
hoe blij we met jou zijn*

*Precious one  
so small so sweet  
dancing in  
on angel feet  
straight from Heaven's  
brightest star  
what a miracle  
You are*

*Day one God smiled,  
gave us all the wisdom  
off a newborn child*

*Weet dat de Vader je kent  
weet dat je van waarde bent  
weet dat je een parel bent  
een parel in Gods hand.*

*Ontvangen in geloof  
Teken van hoop  
Geboren uit liefde  
Geboren  
Tij bent er  
Je bent Tij  
Je mag er zijn  
Je bent gewenst  
Je bent een wonder*



*Een kind  
die de band tussen man en vrouw verbindt  
unieke jij  
je bent er  
bij ons  
wij en jij*

*Leven uit ons leven  
klein en heel bijzonder  
we gaven je een naam  
maar eigenlijk heet je Wonder.*

*Tere kleuren  
babygeuren  
een paar oogjes kijken de wereld in  
handjes aaien  
vingertjes graaien  
een kindje aan zijn / haar levensbegin*

*Zo puur, zo klein  
altijd zullen wij er voor je zijn.*

*Twee kleine voetjes,  
tien vingertjes zo fijn  
lieve oogjes, haartjes als satijn  
nooit geweten dat dit  
geschenk, zo wondermooi kan zijn.*

*Voor het eerst jouw hartje horen  
we hielden al van je voordat je werd geboren  
toch moesten we nog even wachten  
met alleen jou in onze gedachten  
nu mogen we je eindelijk vasthouden en omarmen  
en jou met al onze liefde verwarmen.*

*Ik wist niet dat ik na een blik  
zoveel van je houden zou  
maar ik weet nu al niet eens meer  
hoe ik leefde zonder jou  
voor zoveel wezenlijke dingen  
leek ik blind tot dit moment  
en die zijn ineens zo zichtbaar  
nu dat jij er bent.....*

*Groei, geniet en geef  
lach, laat gaan en leef  
straal met je aanwezigheid  
en ben jezelf, altijd*

*Jij kleine roos  
als uit en toverdoos  
kondigde jij je leven aan  
het mag gerust een sprookje heten  
en ..... is haar naam.*



*Zijn hand is voor je om je de weg te wijzen  
rondom je om je te beschermen  
onder je om je op te vangen  
en boven je om je te zegenen.*

*Zo klein  
Zo bijzonder  
Ons kind  
Gods wonder*

*Voel je geborgen  
nog zonder zorgen  
wij zullen je beschermen  
ons over jou ontfermen*

*Met blijdschap gedragen  
in liefde ontvangen  
een geschenk uit Gods hand.*

*Geboren uit liefde  
kostbaarder dan goud  
door God geliefd  
aan ons toevertrouwd  
een stukje hemel  
lieflijk en klein  
een wonder waarvoor  
wij dankbaar zijn.*

*Twee harten één liefde  
Uit liefde één hart  
Geluk is liefde,  
Niets anders*

*Een nieuw leven  
een klein wonder  
het klinkt zo gewoon  
maar is toch voor ons  
wel heel bijzonder.*

*Omdat je zo vroeg bent gekomen  
moet je nog een tijdje in een ander bedje dromen  
we moeten nu geduldig zijn  
maar je thuiskomst zal zeker een feestdag zijn.*



*Eens konden we slechts van je dromen  
en denken aan hoe het zou zijn.....  
maar nu ben je bij ons gekomen  
zo tastbaar, zo lief en zo klein.*

*Eens was het een wens, eens was het een droom,  
eens werd het iets onwerkelijks beangstigend en  
schroom.*

*Maar na vele jaren na vele tranen  
en geduld is onze liefde,  
met iets ongelooflijk moois omhuld.*

*Opnieuw vloeien er nu tranen,  
maar nu niet van verdriet,  
u zult het wel begrijpen als u ons wondertje ziet.*

*Ogen als sterretjes,  
een mensje, zo klein  
je gedachten nog verretjes...  
wat zijn wij gelukkig  
jou pappa, mamma te zijn.*

*Als je in mijn ogen kijkt  
lijkt de wereld stil te staan  
de wind houdt op met waaien  
en bevroren is de maan  
je bent stralend als de zon  
je bent volmaakt, zo naakt en klein  
en de wereld lijkt voor eventjes perfect te zijn.*

*Je bent bijzonder  
Je bent een wonder  
Je bent een hele grote schat  
Je bent een wonder  
God maakte jou  
Zo bijzonder*

*Je hebt 2 kleine handjes  
geef ons er elk 1  
dan leiden wij je rond, tot je zegt  
ik kan het wel alleen.*

*Samen een kind  
het lijkt zo normaal  
dit kind van ons samen  
is voor ons heel speciaal*

*Geen zonnestraal is mooier  
dan het wonder van een kind  
in onze harten zijn wij dankbaar  
dat jouw leven bij ons begint*



*Kleertjes kopen*  
*Kleertjes wassen*  
*Kleertjes hangen aan de lijn*  
*Kleertjes vouwen*  
*Kleertjes strijken*  
*We weten nu voor wie ze zijn*

*Er zijn zoveel mooie dingen in het leven  
zoveel dingen die je verbaasd doen staan  
maar het mooiste wat God je kan geven  
is een nieuw leven uit liefde ontstaan*

*Je bent lief  
Zo teer als dons  
Je bent klein  
Warm en zacht  
Eindelijk hier  
Je bent bij ons*

*Het begin van een nieuw leven  
zo heel erg mooi en klein  
het is eigenlijk niet te beschrijven  
hoe blij wij met jou zijn  
Twee levens. één liefde  
Twee liefdes. Één leven..  
Ons wonder!*